

Klokkeklang...

Nora, Nora, sidder der så kær!
Du er, du er sød!
Velkommen her.

I østen stiger solen op
den spreder guld på sky
går over hav og bjergetop
går over land og by!

Nu titte til hinanden de favre blomster små
de muntre fugle kalde på hverandre
nu alle jordens børn deres øjne opslå
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

Lysets engel... lysets engel...
Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.

Mester Jakob, mester Jakob,
sover du, sover du,
hører du ej klokken,
hører du ej klokken,
bim, bam, bum, bim, bam, bum.

Jeg hør' torden, jeg hør' torden,
se et lyn, se et lyn,
pliske, plaske, regnvejr,
pliske, plaske, regnvejr,
jeg bli'r våd - jeg bli'r våd.

Regnvejr, det er det, der strømmer ud af
skyen.
Regnvejr, vasker alle træ'r og folk i byen.
Regnvejr, det er skønt, når det bli'r ved at
strømme.
Regnvejr, man lege fisk og svømme.

Hoved, mave, arme, ben (x3)
det har vi alle sammen.

Ører, øjne, næse mund (x3)
det har vi alle sammen.

Fingre, tæer, ryg og numse (x3)
det har vi alle sammen.

Langebrogår op og ned - hele dagen
Biler kører over den - hele dagen
Skibe sejler under den - hele dagen

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Du, som har tændt millioner af stjerner
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Fra våbenhuset går man ind
i kirken med et åbent sind
for barn og voksen hver især
velkommen er i huset her.

Til alt' ret vender man sit blik
mens orglet toner sin musik
til nadverbøn og meget mer
i lyst og nød vi samles her.

Fra oven strømmer lyset ned
fra lysekronens herlighed
et lys - ej mørke - her der bor
ja tilmed håb for den der tror.

Et gravkapel fra gammel tid
med slægters gang og megen flid
ja, slægt skal følge slægters gang
og synge højt vor fælles sang.

Ved døbefonten stopper vi
og tænker på vor første tid
i tro og kærlighed og håb,
vi fik vort navn ved Jesu dåb.

Et kirkeskib er tegn på liv
det følger vinden som et siv.
I livet sejler vi afsted,
i skibet er vi alle med.

Du tar os ind i favnen
og alt vort liv blir dit.
Nu kan vi gå med glæde
og ånde dybt og frit.

Igennem tidens virvar
når livet gi'r og ta'r
på bjerge og i dale
er du vor Gud og Far.

Så har vort håb jo vinger
så får hver dag sit lys
så viger nattens mørke
og alting skal fornys

til håb på trods af døden
til fred som trodser ondt
til mod som lever i os
og rækker livet rundt.

Guds kærlighed til alle
Guds børn i tro og håb
med ord og vand er tegnet
i Jesu Kristi dåb.

Vi går på livets vej - vi går på livets vej
her kan alting hænde,
men du kan være tryk
for jeg er over dig
og under dig
foran dig og bagved dig
jeg omslutter dig fra alle sider.

Se min pose, den har mange farver
alt hvad jeg ejer, det er li' som den.
Det er fordi jeg elsker alle farver,
og fordi en maler er min ven.

Blæsten kan man ikke få at se.
Det' der ikke nog't at gøre ve'.
Men når møllen rigtig svinger
rundt med sine store vinger,
så' det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se
Det er der ikke noget at gøre ved,
men når luften rigtig suser,
og når alle træer bruser,
så det let at gætte at det blæser.

Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod det, der gør min verden kold,
du himmelbuens Herre.

Gyngetur til "What a wonderful world."

Sæbebobler til "Under stjernerne på himlen."

Må din vej gå dig i møde
og må vinden være dig en ven
og må solen varme blidt din kind
og må regnen vande mildt din jord
indtil vi ses igen må
Gud holde, holde dig i sin hånd.

Farvel og tak for i dag
Farvel og tak for i dag
Farvel, farvel, kom snart igen
Farvel og tak for i dag!